

טיול לקובה וקוסטה ריקה – מרץ 2014

יום אחד חיים ולושייקה
הציעו לנו: "בואו אתנו לקובה וקוסטה ריקה!"
עם פאולה ומאיר נתחבר,
נעשה מבצע: "חבר מביא חבר!"
"קוסטה ריקה? רחוק לנו! קובה? מה יש לראות בכלל?
"רק חזרנו לא מזמן מטיול בפורטוגל!"
יעקב מחליט: טיול עם לושיי וחיים היקר,
יכול להיות חלום נהדר!
להצעה הזאת לא נוותר,
נערוך חשבון ונתארגן!

וכך מראשון, מהרצליה, מאשדוד הדרומית,
מבת-ים, מכפר הוורדים או נהריה הצפונית,
בבוקר מוקדם בשדה,
התחלנו טיול מהנה!

קובה: מפעל סיגרים ביקרנו,
איך עושים 'רום': למדנו,
בהוואנה בכל הרחובות טיילנו
עוף ודג – ועוד דג – אכלנו!
עם המינגווי הצטלמנו,
על המפלים בניצוי טיפסנו,
כולם סועדים סביב השולחן,
פתאום יואל מביא אוזני המן!
בטרינידד. מוזיקה קצבית שומעים
כאן סלסה ביום ובלילה רוקדים.
יואל דואג לנו למים
סוחב ששיה על הכתפיים!
שמענו על שכר של \$20 חודשי
קובנים פשוטים וצנועים,
אך יש להם אושר פנימי.
הם חייכנים, אדיבים לכל התיירים.
זה מלמד אותנו להעריך את החיים,
לקום בבוקר עם חיוך על הפנים!
להיות יותר אדיבים, יותר טובים, יותר סבלניים.
האושר בליבנו, אם אנחנו בריאים!

הר געש בקוסטה ריקה. ריח גופרית.
מפלי לה פאז, גשם חם, אווירה טרופית.
גן ציפורי-שיר, פרפרים וקופים.
מתי ארוחת צהריים! אנו כבר רעבים!!

רפא מוביל אותנו אל הקופים
בסירה, על ראשינו פתאום קופצים.
האוקיאנוס שקט בכיף מתרחצים,
המים חמים ומרעננים.
שייט איטי במים שקטים,
פוגשים קרוקודילים וגם ציפורים.
"אבל יואל – קצת קניות!"
איך נגיע ארצה, בלי מתנות?"

כל זה לא היה קורה
בלי **יואל עטרי** – מדריך מעולה!
אם כמוהו היינו כולם,
יפה יותר היה העולם!
כי **אתה** אוזן קשבת לכל אחת ואחד,
בעל ידע עצום, אמין וחכם,
נעים הליכות, אתה מיוחד
ותמיד, תמיד דואג לכולם!

בלי לחץ או חוסר סבלנות
הכל מתנהל בחברות
נותן תשובות בחוכמה ובגרות,
פותר בעיות לכל הסתבכות.

יואל, תודה על כל הרגעים היפים,
על כל העבודה שמאחורי הקלעים.
תודה על רוגע שהקרנת,
רכשת הערכתנו. הצלחת!

תמשיך להצליח בדרכך,
הרבה אושר במשפחה!
מכל הבחינות אתה "בן אדם",
עם נתינה אין סוף ולב חם!

ואולי, לא נזכור שמות וכל הפרטים,
וגם לא תאריכים או לוח זמנים,
נזכור רק רגעים מרגשים ויפים
ונחזור הביתה יותר חכמים.

לסיום, לקבוצה הקטנה שלנו,
עם אנשים מיוחדים וטובים,
שמחים שאחד את השני הכרנו
והלוואי שנפגש בטיולים הבאים!!!

הערב הזה היה יכול להיות מושלם
אילו יהודית וסנדי היו אתנו כאן.
מאחלים להם בריאות תקינה
שמחת חיים והחלמה מהירה!

שרה קנול
ויעקב בן חיים

